



4E NIEUWSBRIEF VRIENDEN VAN WINDLUST IN 2024

Beste Vriend(en) van Windlust,

De 4^e nieuwsbrief van het jaar alweer. Zo na de vakantie pakken we de draad weer op en is er genoeg gebeurd om weer een nieuwsbrief mee te vullen. Het weer is omgeslagen. De herfst is begonnen. Voor ons molenaars echt geen slechte tijd. Eindelijk weer goede wind. Want wat moesten we ons best doen om Windlust wat “endjes” te laten draaien. Wind uit rare hoeken en met windkracht 1 a 2. Daar kan geen molensteen op draaien. Veel leesplezier.

Personele uitbreiding

Ik had het u beloofd. We hebben een nieuwe Molenaar In Opleiding (MIO) die zich graag aan u voorstelt.

Sommigen van U hebben mij afgelopen maanden al op de molen zien rondlopen, maar ook aan de anderen wil ik mij via dit stukje graag voorstellen. Mijn naam is Herbert van der Ham, 45 jaar oud en sinds juni ben ik molenaar in opleiding op Windlust. Nadat ik als kind al geruime tijd op molen de Arend in Terheijden (ook een korenmolen) heb doorgebracht omdat mijn vader daar vrijwillig molenaar was heb ik nu de draad weer op gepakt. Bloed kruipt waar het niet gaan kan....Ik ben graag actief bezig, houd van oude spullen en vind het dan ook leuk een oud erfgoed waar vroeger de kost mee moest worden verdiend te blijven gebruiken en in stand te houden. Daarnaast is het lekker buiten in alle weersomstandigheden.



Ik woon in Berkel en

Rodenrijs en ben getrouwd met Silvia en we hebben 4 kinderen, 3 dochters en een zoon in de leeftijd nu tussen 6 en 13. In het dagelijks leven werk ik als hoofdconstructeur in de civiele bouw. Daarbij houd ik mij bezig met het constructief ontwerpen van bruggen, viaducten, tunnels, sluizen, stations en dergelijke. Daarnaast geef ik les in betonconstructies aan een masteropleiding, als je iets kunt is het heel mooi om dat door te kunnen geven aan een volgende generatie. In mijn vrije tijd klus ik graag aan ons huis, of werk ik in de tuin.



De (zomer)schilder is langs geweest

Heeft u de afgelopen weken ook die rare grote rode sprinkhaan naast de molen zien staan? Windlust was aan de beurt voor zijn 5-jarige opknopbeurt. Het bestuur van de Stichting Molens Hoeksche Waard ziet erop toe dat alle molens in de Hoeksche Waard er piekfijn uit blijven zien. Naast dat ze gewoon moeten kunnen draaien wil het oog ook wat. Windlust was een beetje dof en grijs geworden. Verf slijt in de loop

der jaren. Een dure grap hoor zo'n hele molen schilderen. Gelukkig wordt dit achter onze rug om piekfijn geregeld, Om een beeld te geven. De hele romp is weer opnieuw gewit. De staart, schoren en spruiten (op die ene na maar daarover zo meer) het kruirad et cetera. Alles is voorzien van een nieuwe laagje verf en kan er weer jaren tegen. Zelf hadden we al voor een nieuwe vlaggenstok gezorgd. De oude was van aluminium. Niets mis mee, maar hij stond niet in verbinding met de bliksemafleiding. Daar werden we, na een artikel in ons molenvakblad, niet rustiger van. Je wilt echt niet dat de bliksem daar inslaat en vervolgens de houten kap binnendringt. Dus hebben we onze eigen middelen benut (uw tientje) en een houten versie gekocht. Die geleiden bliksem een stuk minder goed. Niet eigenlijk. Meteen voorzien van een tijdcorrecte blokmarkering (rood wit blauw) zoals die er 100 jaar geleden opgezeten heeft. Ik heb een oude foto als bewijs. En dat staat echt prachtig. Kijk maar.



Windlust glimt weer als een spiegelkje. En als die dekselse kauwtjes nu ook eens een andere overnachtingsplek zochten, dan werd de mooie nieuwe verf niet meteen weer ondergepoept. Klap even in de handen als u langsloopt begin van de avond. Misschien gaan ze ergens anders pitten.

De lange spruit.

En als je dan aan het voorbereiden van een schilderklus bent, dan haal je losse verf weg, vult hier en daar een gaatje en schuur je de boel eens lekker op. Dat viel bij de lange spruit tegen. Bij de restauratie in 2008 was er aan dit stuk hout al flink gewerkt. Nu bleek het vocht in middels zover in de arm van de spruit was doorgedrongen dat hij van binnen flink rot was. En daar kwam meteen het spook van een stilstaande molen weer om de hoek kijken. Windlust zal toch niet weer het advies krijgen te stoppen met draaien? Dat wilden we niet laten gebeuren. Snel een belondje gepleegd met de technische man van het bestuur, de restauratiewerkplaats en mijn persoontje. Met een beetje rekenwerk, een mazzeltje (de restauratiewerkplaats had een mooi stuk Bilinga hout op voorraad liggen) en wat zelfwerkzaamheid, kon er een week later al een nieuwe lange spruit worden ingetakeld. Oké een stukje van het schilderwerk van Windlust gaan we nu zelf doen. Het budget moest ergens vandaan komen. Maar hij zit erin en we kunnen er weer een jaar of 50 tegenaan. Maar als je aan een dergelijke klus begint, kom je toch ook vanzelf weer een volgende klus tegen. Daarover in de toekomst meer. Je bent echt nooit uit gesleuteld of getimmerd aan een molen.



Dierenwinkel vierde 5-jarig lustrum met groot feest (en korenmolen Windlust deed mee)

De lokale dierenwinkel **Plaizier diervoeders** (onze buurman) vierde deze maand een heel bijzondere mijlpaal: het vijfjarig bestaan in Westmaas. Wat ooit elders begon als een kleine zaak voor huisdierenliefhebbers, is inmiddels uitgegroeid tot een geliefd adres voor iedereen met een dierenvriend. Om dit lustrum te vieren, organiseerde de winkel op zaterdag 31 augustus een feestelijke dag vol activiteiten, workshops en speciale aanbiedingen.



Gezamenlijke festiviteiten met activiteiten voor jong en oud

De lustrumviering stond bol van activiteiten die zowel de liefde voor dieren als de geschiedenis van de molen in de schijnwerpers zetten.

Kinderen konden hun creativiteit de vrije loop laten in knutselhoeken, of deelnemen aan de eerste Oud Westmaasse sjoelcompetitie. Lekker springen in een springkussen of worden geschminkt. Er was gratis ijs van Hoeksche zuivel en er werden pannenkoeken van Zeeuwse Vlegel gebakken en uitgedeeld. Op meerdere plaatsen lag er fruit voor het grijpen. De kinderen konden zelf met een zogenaamde kvarn (handsteen) tarwe malen. Eigenlijk te veel om op te noemen.



En dat terwijl er voor dierenliefhebbers stands waren met de nieuwste producten en voedingsadviezen. “Het is een feest voor iedereen. De combinatie van de dierenwinkel en de molen bood een unieke ervaring, waar bezoekers zowel hun passie voor dieren als voor de rijke geschiedenis van de molen konden ontdekken. Er was echt voor groot en klein van alles te doen.

Daarnaast waren er diverse kraampjes waar bezoekers konden kennismaken met nieuwe merken diervoer, accessoires en speelgoed.

Voor Windlust was het ook een bijzondere dag. Een nazaat van Dirkje van der Jagt (de vrouw van de een van de eerste molenaars en zelf ook geruime tijd molenaar) onthulde een straatnaambord ter herinnering aan deze bijzondere vrouw. Een dag die misschien volgend jaar wel weer terugkomt. Wie weet. Wij hebben genoten en de bezoekers ook.

Mede namens alle vrijwilligers van Windlust.

Bob van der Hee (1^e molenaar)