

Februari 2024



1 E NIEUWSBRIEF VRIENDEN VAN WINDLUST IN 2024

Beste Vriend(en) van Windlust,

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2024. Windlust staat er begin van dit jaar weer prachtig bij. Het zonnetje schijnt en dat levert altijd weer mooie plaatjes op. Om ons heen is veel bedrijvigheid. Zowel binnen de hekken het nieuwbouwproject van HW wonen direct naast ons als op de trottoirs voor de deur. Zo nu en dan moeten wij (en u) een beetje hink stap springen om bij de molen te komen. Gelukkig is dit van tijdelijke aard. Het eind van de werkzaamheden is in zicht en dan moet het er voor de deur straks weer tiptop uit zien. U laat zich er in elk geval niet door tegenhouden. Dat blijkt wel uit het aantal bezoekers. En dat al vanaf de eerste januari.



Nieuwjaarsbijeenkomst:

1 januari was het in de middag weer tijd voor de traditionele, een paar jaar onderbroken, maar weer opgepakte, nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrienden van Windlust. Het weer viel zeker niet tegen. Ongeveer 20 vrienden wisten de weg naar Windlust te vinden. Ik had nog wat zelfgebakken oliebolletjes "van gisteren". Onder het genot van een glaasje Glühwein of fris, gecombineerd met een versgebakken wafel werd het wederom erg gezellig. Zo gezellig zelfs dat ik vergeten ben om een foto te maken. U moet mij voor deze keer maar op mijn woord geloven.

Malen.

Het heeft even geduurd. Soms duren dingen gewoon wat langer. Dan wilden we wel gaan malen maar was er onvoldoende wind. Of er was wind zat, maar kwamen er andere dingen tussen (mijn gewone baan bijvoorbeeld, dat kost nu eenmaal enorm veel vrije tijd) Maar woensdag de 14^e, inderdaad op Valentijnsdag, hebben we weer op ons natuursteenkoppel gemalen. Voor mijzelf pas de 2^e keer. Samen met Gerrit en Ab stonden we om 09.00 uur te trappelen om te beginnen. De weken ervoor waren we al druk met het grondig schoonmaken van het lang niet gebruikte koppel maalstenen. Ik vond het eerlijk gezegd toch wel een beetje spannend. Maar met Ab erbij om ons te behoeden voor allerlei beginnersfouten ging het vlot. Zo vlot zelfs dat Ab besloot lekker thuis te gaan lunchen en het verder maar aan Gerrit en mij over te laten. Begin van de middag hadden we 160 kg gemalen Zeeuwse vlegel op de maalzolder staan. En stiekem was ik er best een beetje trots op. Een klein filmpje staat op onze facebookpagina. Een directe link om te knippen en te plakken. <https://fb.watch/qr3-3nJo2q/>

Receptenrubriek

Waarom zou u denken? Nou gewoon omdat het kan. Regelmatig vertellen vrienden ons wat ze van ons meel of bloem gemaakt hebben. Of welke verhoudingen ze gebruiken om nu dat ene perfecte brood te bakken. Wij horen dus dat er allerlei lekkere dingen worden gemaakt van ons meel en onze bloem. Dus waarom zou je die recepten nu voor jezelf houden en niet delen met de andere vrienden? Wij zullen het goede voorbeeld geven met het recept van onze wafels. Met dank aan: Kari Mulder-Henriksen, (Kautokeino, Noorwegen)

Recept voor Noorse Wafeltjes:

300 gr. Bloem (van Windlust natuurlijk)
4 eetlepels suiker
1 zakje (8 gr) vanille suiker
1 theelepel kardemom of speculaaskruiden (die laatste hebben we ook)
1/2 zakje (8 gr) bakpoeder
250 ml melk
250 ml karnemelk
100 gr gesmolten roomboter (afgekoeld)
4 eieren



De droge ingrediënten bij elkaar doen en mengen. Natte ingrediënten toevoegen en mengen, bakken op het wafelijzer en smullen maar.....

Te delen recepten kunt u kwijt op ons mailadres: korenmolenwindlustwestmaas@gmail.com.

Kortavond

Wat is nu een kortavond hoor ik u al zeggen. Nou ik wist het ook niet. Ab gelukkig wel (wat weet die man eigenlijk niet) Het is al eerder op onze molen gedaan en goed bevallen. We gaan het gewoon weer proberen. U wordt van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar verhalen die worden verteld door begenadigde sprekers. Wij verzorgen de koffie en de vertellers schenken er geweldige verhalen bij. We beginnen voorzichtig met 1 avond te weten **vrijdag 22 maart**. Er is ruimte voor ongeveer 10 a 12 gasten. Vol is vol.

Opgeven via ons mailadres: korenmolenwindlustwestmaas@gmail.com onder vermelding van: "kortavond"

En verder

Doen we verder niets op de molen nu al die grote klussen klaar zijn? Natuurlijk wel. Er wordt nog steeds onderhoud verricht en kleine verbeteringen aangebracht. Onder andere aan onze hanetree. Die was een beetje gammel geworden. Wat dat is ziet u in de volgende nieuwsbrief. Binnenkort gaan we ook ons houthok eens een keer grondig nakijken.

De paasbroodbakworkshops oftewel de PBBWS

De altijd razend populaire broodbakworkshops bij onze bakker Jan de Koning. Zoals altijd in het bakkerijmuseum "De oude Bakkershuur" te Maasdam. Voor 25 euro heb je een geweldige middag of avond bij Jan en ga je naar huis met een tas vol lekkere zelfgemaakte producten.



Maar razend populair heeft ook een keerzijde. We hebben (veel) meer vrienden die naar de workshop willen dan beschikbare plaatsen. En om meer vrienden in de gelegenheid te stellen, zijn we genoodzaakt om hier een beetje op te gaan sturen. Vanaf nu kan een vriend(in) maximaal 1 introducté meenemen. Je kan dus niet meer dan 2 plekje(s) "reserveren". Op die manier kunnen we meer mensen blij maken. En zoals altijd. Wacht niet te lang, vol is echt vol. Er is geen "backupdag". Jan heeft het gewoon te druk daarvoor.

Pasen valt vroeg dit jaar dus de workshops zijn ook wat eerder dan u gewend bent. De volgende data zijn beschikbaar:

- Dinsdagavond 19 maart 2024 vanaf 19.00 uur en
- Woensdagmiddag 20 maart 2024 vanaf 13:00 uur.

Opgeven via ons mailadres: korenmolenwindlustwestmaas@gmail.com onder vermelding van: "PBBWS dinsdag of PBBWS woensdag"

Tot zover deze nieuwsbrief.

Mede namens alle vrijwilligers van Windlust.

Bob van der Hee (1^e molenaar)