



3e Nieuwsbrief Vrienden van Windlust in 2023

Beste Vriend(en) van Windlust,

De derde nieuwsbrief van 2023 alweer. De tijd vliegt. De zon schijnt in overvloed en Windlust staat letterlijk te “glimmen van trots”. Een uitnodiging en allerlei wetenswaardigheden over de afgelopen weken. Dit voorwoord tik ik meestal nadat ik de brief heb opgesteld. Ik kom dan bijna elke keer weer tot de conclusie dat we daar bij die molen niet stilzitten. Gelukkig maar, want dan zou het een saaie boel worden.

Uitnodiging

Bij deze nieuwsbrief is het persbericht gevoegd van de “Stichting Molens Hoekse Waard”. Daarin een nadrukkelijke uitnodiging aan alle vrienden van Windlust. Ik merk hier wel bij op dat het bij het “officiële gedeelte” niet lukt om iedereen (alle 400 vrienden, (anonieme) sponsors en andere belangstellenden) tegelijk op de molen te ontvangen. Dat past gewoon niet. Dus een beetje spreiden over de dag wordt zeer op prijs gesteld. En een welgemeend dank u wel voor het begrip.

Koningsdag



Het steken van de roeden op 24^e april. De grote “inhijsdag”. Voor ons reuze spannend. Het waaide flink die dag en het was een beetje twijfelachtig of het wel haalbaar was om met die lange stukken ijzer te gaan hijsen. Samen met de mannen van de Restauratiewerkplaats Schiedam en kraanbedrijf Tuk lukte dit uiteindelijk prima. Wat een fijne samenwerking. Zij met hun kennis en kunde, wij met hand en spandiensten (lees verfkwasten en schroeftolletjes) Dit was even flink doorwerken en ook een avondje doorhalen. We wilden zo graag op



Koningsdag draaien.

Op 27 april draaide Windlust, met zijn wiekenkruis naar het dorp toe, fier zijn endjes weer.

Circulair, het woord van 2023.

Je hoort het overal en ook op Windlust doen we eraan mee. Vroeger noemden we dat gewoon zuinig, of



kreterig, hangt een beetje van het standpunt af. Elke molenaar heeft daar wel iets van in zijn genen zitten. De een wat meer dan de ander. We gooien niet snel iets weg, het is toch cultureel erfgoed. Als het even kan repareren we onze spullen totdat het echt niet meer kan. Daarna kijken we toch nog een keertje of we er geen andere bruikbare functie aan kunnen geven. Weet u nog van die afgekeurde roeden, vast wel. Nu kan je die gewoon in stukken slijpen en

als oud ijzer verkopen. Je kan er natuurlijk ook een super exclusief bankje van maken met rustiek, afgekeurd houtwerk van het hekwerk van de molen. Afgekeurd wil niet zeggen onbruikbaar, alleen niet meer geschikt als heklat of zoom. Verplaatsen van het bankje is wel een dingetje. Het is geen lichtgewicht geworden! Komt u ook eens proefzitten?

Tuinstoeltjes

Dan onze tuinstoeltjes. Echt een achtertuin hebben we niet. Een ruime binnenplaats die we delen met onze burens van de dierenwinkel, dat wel. Al de werkoverleggen en begrotingsbesprekingen vinden daar elke zaterdag plaats, onder het genot van een bakkie en een stroopwafel. Bij een van deze stoeltjes was de rugleuning van namaakriet, inmiddels al zover los dat hij altijd overbleef voor de laatste vrijwilliger die aan kwam lopen. Een kwestie van tijd voor je erdoor zou ging zakken. Ware het niet dat we een ambachtelijke stoelenmutter in onze gelederen hebben. Het was Gerrit een doorn in het oog. Met touw en een groot portie engelengeduld is het hem gelukt om het stoetje een tweede leven te geven.

Nu is Gerrit ook nog eens onze “knopenfluisteraar”. Om de grip op het vangtouw wat te vergemakkelijken leek het ons handig om daar een Byzantijnse knoop omheen te bevestigen. Ik heb meegekeken en bedacht dat ik daar echt het geduld niet voor heb. Ieder zo zijn specialiteit zeg maar, laat mij maar een bankje bouwen. Gerrit heeft dit geduld gelukkig wel en er zit nu een pracht van een extra handgreep op het vangtouw. Ik moet wel zeggen dat hij voor mij eigenlijk te laag zit. Dus misschien moet er nog een 2^e bij ofzo toch Gerrit?



Uitreiking getuigschrift



Een klein jaar geleden slaagde ik voor mijn 2^e examen voor het Gilde van Molenaars. Daar hoort natuurlijk een officieel moment bij. Voor deze dag maakt het Gilde een dag waar alle geslaagde molenaars (mannen en vrouwen) van afgelopen jaar uitgenodigd worden om daar hun getuigschrift te ontvangen. Dit jaar vond het plaats in de houtzaagmolen De Ster te Utrecht. Stampvol was het daar. Men had eerst de algemene ledenvergadering en daarna de uitreiking. We zaten als haringen in een molenton. Desalniettemin een mooi moment waar ik best trots op ben. Voor de mensen die zich afvragen wie de dame naast mij op de foto is, dat is Miriam. Wij deden na elkaar examen op de molen in Goudswaard. Zij slaagde ook en draait nu in

Nieuwenhoorn op Zeezicht.

Nationale molendag 13 mei 2023 en Tour langs de boer 18 mei 2023

Man, man, man... wat is het die dagen druk geweest. De zon scheen en iedereen had er kennelijk zin in. Ondanks dat we ons (dat dachten we tenminste) goed hadden voorbereid, was met name de Tour langs de boer een dag die we nog wel even zullen herinneren. De dag begon redelijk rustig, maar rond een uur of 10 begon de stroom op gang te komen die tot ver in de middag aanhield. Bakker Jan de Koning uit Maasdam, had voor ons mini broodjes gebakken, voor de deelnemende kinderen. We hadden ze gedoopt tot "vlegeltjes" Een passende naam voor dit broodje. We hadden een schatting gemaakt hoeveel we er nodig zouden hebben. We zaten er gruwelijk naast. Een gewaarschuwd molenaar.....



De gelukkigen waren er blij mee en genoten van een broodje

gemaakt van Zeeuwse Vlegel tarwe. Aan het eind van de dag stond de teller op ongeveer 300 bezoekers. Dat was een aantal waar we vrolijk van werden, maar waarbij we ons ook realiseren dat we niet iedereen de aandacht konden geven die ze eigenlijk verdienden. Er waren wachttijden... Dan ga je je een beetje vervelen... Dat was te zien. De rondleiding werd in groepen uitgevoerd. Buiten de molen stond onze handmolen waar de kinderen tarwe tot bloem konden vermalen. De molen kreeg geen moment rust. Aan het eind van de dag was er een hele emmer tarwe door de kinderen tot meel vermalen. Ook ons krijtbord, waar Jeanette en ik door meester Ab wekelijks uitleg kregen en krijgen over lagedrukgebieden, warme en koude fronten, isobaren, troggen en voren, om nog maar te zwijgen over "schijnbare" wind. (10 punten vraag), was goed gebruikt. Gelukkig weten we nu ook allemaal dat Jamie lief is. Wie Jamie is zal voor ons een raadsel blijven.



De ingebruikname van het nieuwe wiekenkruis

Aan het begin hebt u de uitnodiging kunnen lezen om de her ingebruikname mee te komen vieren.



De molen wordt weer officieel in gebruik genomen, met een feestje en pannenkoeken van de “Zeeuwse Vlegel” bloem.. Bij een feest hoort ook feestelijke kleding, dat geldt ook voor Windlust zelf. Om de molen er op zijn best uit te laten zien hebben we de molen met de hogedrukreiniger afgespoten. Dat kon pas toen de molen weer wieken had, want de wieken zijn onze steigers, anders kom je niet eens halverwege de romp.

Ab en ik zijn de afgelopen week lekker in de weer geweest. Met een zonnetje erbij in de vroege avond is dat niet eens een heel erg naar karwei. Je frist er heerlijk van op en Windlust ook. Een dankbaar karwei want o, o, o wat was haar witte jas vuil geworden afgelopen jaar. Wie o wie zou er een beetje baldadig geworden zijn, van mij hoort u niets. De komende dagen gaat er hier en daar nog een lik verf op en dan zijn we er helemaal klaar voor.



De 400ste

En de volgende mijlpaal is een feit. We hebben 400 vrienden van Windlust. Wat een geweldig resultaat in een voor ons turbulente tijd. Heel erg bedankt allemaal voor het vertrouwen wat jullie in ons hebben en we koesteren de gedachte dat Windlust in Westmaas en omgeving echt wat betekent.

Wist u dat we ook internationaal zijn gegaan? Windlust kent vrienden in Australië (1), Frankrijk (2), Denemarken (1), Noorwegen (2) en de VS (1). Die 400^{ste} is een Nederlander, die gaan we zeker in het zonnetje zetten.

Tot die tijd wens ik u stralend weer, met hier en daar eens een frisse bui, want dat hebben de boeren echt nodig.

Mede namens de vrijwilligers van Windlust.

Bob van der Hee (1^e molenaar)



Korenmolen Windlust Westmaas wordt opnieuw in gebruik genomen

De molen Windlust in Westmaas wordt, na de recente vervanging van de wieken, weer in gebruik genomen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 24 juni a.s. zal wethouder Harry van Waveren (o.a. Erfgoed en Cultuur) de historische korenmolen (AD 1853) officieel opnieuw in bedrijf stellen.

De vervanging van de roeden (molentaal voor wieken) was nodig nadat in maart 2022 na een inspectie de molen was stil gezet. Bij dat onderzoek was gebleken dat de kwaliteit van de constructie en het laswerk van de roeden te wensen overliet. Het bestuur van de Stichting Molens Hoeksche Waard (SMHW), eigenaar van alle tien gemeentelijke molens, besloot daarop de molen stil te zetten en voorbereidingen te treffen voor vervanging van de wieken en voor acties om dat te financieren.

De constructie van de nieuwe wieken en de financiële acties verliepen zo voorspoedig dat de vervangende wieken eind april al konden worden aangebracht. Aansluitend werd in enkele dagen het hekwerk opnieuw gemonteerd. Zo kon op Koningsdag de molen alweer volop draaien.

Op zaterdag 24 juni a.s. is de officiële ingebruikneming. Dan zal wethouder Van Waveren, samen met de molenaar Bob van der Hee, op de omloop van de molen de vang (rem) lichten en daarmee de molen opnieuw in bedrijf stellen. Daarna is er gelegenheid de molen te bezichtigen en zal de wethouder voor de gasten pannenkoeken bakken van meel dat in de afgelopen weken op de gerestaureerde molen is gemalen. De feestelijkheden beginnen om 11.00 uur.

Met het vervangen van de wieken was een groot bedrag gemoeid. Dit karwei is financieel mogelijk gemaakt door giften van een groot aantal fondsen: de J.E. Jurriaanse Stichting, Prins Bernhard Cultuur Fonds, dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds, Stichting Dinamo Fonds, Van der Mandele Stichting, het Molenfonds van de Vereniging de Hollandsche Molen en de gemeente Hoeksche Waard.

Ongeveer de helft van de kosten is opgebracht door de Vrienden van de Windlust (400 leden) en met andere acties onder de inwoners van Westmaas, waaronder een sponsorloop door basisschool leerlingen. Bij de feestelijkheden rond de heropening zijn de Vrienden speciaal welkom.

Westmaas, 12 juni 2023

UITNODIGING: u bent welkom bij de her in gebruik neming van de korenmolen Windlust in Westmaas op zaterdag 24 juni a.s. om 11.00 uur. Locatie van de molen: Van Koetsveldlaan 2d, Westmaas.